

2024-11-14

Söndagens predikan hade temat "**Gud är vår skatt**". Tyvärr krånglade tekniken så att det inte gick att spela in under mötet, så jag ska försöka mig på att ge dig en kort sammanfattning. Den här predikan var **del två** i en serie om fyra budskap som jag tror Gud vill lyfta fram i den tid vi står i just nu, och tillsammans bygger de något av en grund för församlingens fortsatta tillväxt och utveckling den närmaste tiden.

Söndagens predikan handlar om frågan: **Vad är drivkraften bakom ditt liv?** Om Missionsbefallningen, att göra alla folk till lärjungar, och det dubbla kärleksbudet - att älska Gud med allt vi är och har och älska sin nästa som sig själv, om de två är uppdraget vi har att utföra - vad är då drivkraften bakom som ger oss kraft att göra det. Ytterst är det den Helige Andes verk i våra liv, men hur?

Vad är det att älska någon? Bibeln talar om olika slags "kärlekar" som den mellan makar, den mellan vänner, den man kan ha till en plats eller företeelse, den man kan ha till sin familj, men mest av allt talar bibeln om Guds kärlek till oss. Den kärleken är utgivande, och i Johannes 15:12-13 står det att "*Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.*" Så den största kärleken är att ge allt, så som Jesus gav sitt liv för oss i en handling som demonstrerar Guds kärlek. Men självutgivande kärlek är inte självplågeri, då håller det aldrig ett helt liv. Om ditt självutgivande bottnar i plikt känsla, eller i en kärlek som du är befalld att visa men aldrig lär känna, då blir det väldigt krokigt. Jesu egna drivkraft hittar vi i Hebreerbrevet 12:2 där det står: "*låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.*" Jesu drivkraft för att uthärda korset och inte bry sig om skammen, var **att nå den glädje som låg framför honom**. Det är glädjen över kärleken som är drivkraften - du är skapad att söka glädje, alla människor överallt söker glädjen.

Du förhårligar det du älskar. Om du någonsin lyssnat på en människa som är djupt passionerad över en sak, syssla, företeelse eller person så har du kanske märkt att den som passionerat älskar någon eller något inte kan låta bli att också förhårliga det eller den älskade. Att berätta för alla precis hur fantastisk den älskade är ligger i själva passionens natur. Det leder oss till Johannes 17:4-5: "*Jag har förhårligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhårliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.*" Här är det sonen som förhårligar fadern som han älskar, och han ber fadern att förhårliga sonen. Gud förhårligar Gud. Vilket innebär att Gud förhårligar sig själv. Faktum är att Gud är den ende i universum för vilket självförhårligande inte är en last utan en nödvändig dygd. Om Gud inte älskar, förhårligar och tillber Gud utan någon annan än sig själv, då skulle Gud bli avgudadyrkare och upphöra att vara Gud. Av evighet är Gud en treenig gemenskap av Fadern, Sonen och Anden som ärar, förhårligar och älskar varandra, och som i Kristus bjuder in oss att delta i den gemenskapen. Den här kärleken är Guds centrala natur. Vi kan inte börja med vår

egen mänskliga definition av vad kärlek är och säga "sådan måste Gud vara". Istället måste vi börja med att lyssna till vad Gud säger om sig själv, och säga "sådan är kärleken."

Det för oss slutligen fram till att Gud är vår skatt. Du är skapad för glädje. Men den sanna glädje du är avsedd för kan bara finnas i Gud själv. Det är enbart när han själv är källan till och orsaken till din glädje som glädjen, och därmed drivkraften att älska utgivande och leva ett liv i Kristi efterföljd, blir evig. **Gud blir som mest förhärligad i dig, när du är som mest tillfredsställd i honom.** Skatten du finner, belöningen du får, är Gud själv. Inte hans gåvor, inte upplevelsen av hans manifesterade närvaro, inte ens erfarenheten av hans kärlek mot dig eller den frälsning som är din i Kristus. De är alla underbara goda gåvor som Gud ger fritt och av nåd, men skatten är Gud själv. Att lära känna honom, leva i full gemenskap med honom och alltid söka den djupaste fröjd och glädje i honom - DET är den sanna drivkraften i ett helgat liv. Den uppenbarelsen ber jag nu Anden att han skall skänka dig i fullt mått, därför att där ligger nyckeln till all framgång för Guds rike här på jorden - förvandlade liv som upptäckt sin drivkraft och källa.

Slutligen önskar jag dig all välsignelse från himmelen, och fullt mått av glädje i Herren.

Tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand.

Christoffer Jaarma
Föreståndare, Församlingen Fristaden