

Efesierbrevet – Vem tror du att du är? – del 3

3. Uppenbarelsen av Guds makt för de troende (Ef. 1:15-23)

(Janne Sääf) 2018-09-30

- Paulus ser kärleken mellan de heliga. Det blir för honom ett tecken på att Guds rike är där.
- Där murar rivs, judar – hedningar, olika folkgrupper, män och kvinnor där är Guds rike.
- Bön är apostelns arbete. Om du har gett ditt liv till Jesus så tillhör du målgruppen för Paulus bön i vers 17.
 - Paulus bön är om en vishetens och uppenbarelsens ande och att den anden skall ge tre djupa insikter: Vilket **hopp** du är kallad till, Vilket rikt och härligt **arv** de Heliga har fått, Hur väldig Guds **styrka** är för dig som tror.

3.1. Uppenbarelsens Ande

- Det finns en gåva den Helige Ande kan skänka dig, en gåva som varje Kristen bör sträva efter att tillägna sig och som jag tror är inom räckhåll för var och en som söker (Luk 11:13).
- Det är en gåva av vishet (Ords 8) och uppenbarelse – att Gud har dragit undan slöjan och visar sin plan – att det blir verklighet för oss.
- Uppenbarelsen handlar om att förstå Gud upprättelse – hur han vill föra välsignelsen från sig själv (sin härlighet) för att uppfylla hela jorden. (Hab 2:14)
- ”Upplysande ögonen av ert förstånd” skriver Paulus i bokstavlig översättning. Det behövs för att vi skall förstå, erfara och växa i Gudsrikets verklighet.
- Paulus ber nu att vi ska få en sådan uppenbarelsens ande gällande tre områden.

3.1.1. Du är kallad till ett hopp

- Det är uppfyllandet av löftena i GT. Förankrat i en kommande evighet.
- ”Såsom i himlen, så ock på jorden” – Gud sammanför himlen och jorden.
- Hoppet är en faktisk realitet, baserad på Guds osvikbara löften, som vi kan lita på men som vi ännu inte ser manifesterad i vår fysiska verklighet.

3.1.2. Du har fått ett arv i Kristus

- I SFB 15 översätts vers 18 b med ”Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga” vilket är en möjlig översättning, men i grundtexten står ordagrant: ”Rikheten av härligheten av hans arv i (eller bland) de heliga”. Arvet vi har är med andra ord ett arv som är rikt på Guds Härlighet, inte härligt i sig självt.
- Guds härlighet, hans *Doxa* är Guds eget ofattbart ljuvliga och underbara väsen. Källan till allting som är gott.
- Att vi har en grundläggande förståelse för den här aspekten av Gud, att hans *Doxa* är essensen av allting som är gott, underbart, njutbart, vackert, skönt, älskvärt och så vidare är helt avgörande för att vi skall kunna ha en rätt prioritering i våra liv.
- Gud gör allting Gud gör för uppenbarelsen av mer av sin härlighet i och genom sin skapelse, och det bör och skall även vi göra. Den som lever för att maximera sin och resten av mänsklighetens förmåga att ta in och uppleva Guds härlighet kommer att leva ett underbart och meningsfullt liv här och nu, och samtidigt samla en enorm förmögenhet av de ”skatter i himlen” som Jesus talar om.

3.1.3. Du har fått uppståndelsekraft

- Det här är någonting alldeles oerhört: Samma oerhörda kraft som Fadern lät mäktigt verka i Jesus som Kristus när han uppväcktes från det döda, exakt samma kraft – uppståndelsekraften, är nu verksam i de som tror därför att i Kristus har vi fått del av uppståndelselivet.
- Vi är födda på nytt till ett evigt och oförgämligt liv som är fyllt av denna Guds uppståndelsekraft, skapat och frambringat i oss av den Helige Andes närvaro i våra liv.

- När Jesus steg ut ur graven på påskdagens morgon så bar han med sig detta nya, segrande uppståndelseliv och på Pingstdagen gavs det åt Kyrkan, församlingen av alla Guds heliga.

3.2. Jesu allmakt

- Inte nog med att Jesus som Kristus/Messias förde med sig uppståndelsekraften och det eviga livet ut ur graven, han har även blivit satt i en position av absolut auktoritet, makt och myndighet "sittandes på Guds, den Allsmäktige Faderns högra sida" som vi säger i den apostoliska trosbekännelsen.
- Kristus är placerad högt över alla namn som finns att nämna skriver Paulus, Kristus är "Namnet över alla namn".
- Det är värt att notera att både här i Ef 1:22 och i 1 Kor 15:27 där Ps 8:7 citeras av Paulus så är det Kristus som är den under vars fötter allt har blivit lagt. Jfr Fil 2:9 där Paulus talar om *Kristus* Jesus och om att Jesus Kristus är Herren = Kyrios = JHVH = Guds eget namn från 2 Mos 3:14.
- Vi kan inom frikyrkan ibland ha en viss tendens att överbetona namnet "Jesus", när Bibeln lär att det är i *Jesu Kristi* namn som frälsningen finns (jfr Apg 4:10). Inte så att det alls är fel att betona namnet Jesus, men det är i egenskap av att han är Kristus, Messias, Herrens Smorde som Jesus blivit hela världens frälsare. Det finns många som heter Jesus, men det finns en Jesus som är Kristus, Guds son, och det är i hans namn vi har seger.
- Det faktum att "Allt lade han (d.v.s. Gud) under hans fötter (d.v.s. Kristi fötter) är en fantastisk sanning för varje Kristen. Den som är i oss är sannerligen större än den som är i världen, liksom det namn han har fått är mäktigare än något namn som någon annan fått (Heb 1:4). En Kristen kan leva i fullkomlig visshet om kommande seger, därför att han lever sitt liv i Kristus, den som har segrat och upphöjts över allt och alla.

3.3. Kristi fullhet i församlingen

- Paulus avslutar sedan med ett påstående eller konstaterande som får tanken att svindla: Kyrkan som är Kristi kropp, *fullheten* av honom som helt uppfyller allt.
- Hur skall vi förstå detta; att Kyrkan är fullheten av Kristus? Matthew Henry skriver i sin kommentar till Efesierbrevet 1 att: "Kristus som medlare vore inte fullkomnad om han inte hade en kyrka att vara medlare för. Hur skulle Kristus kunna vara konung om han inte hade ett rike att vara kung över? Därför blir det till Kristi ära att som medlare (mellan Gud och människor), så är Kyrkan hans fullhet" (Matthew Henry's Commentary Vol VI, Acts to Revelation, sid 691, min översättning)
- Det finns en djup aspekt av detta med Kristus och Kyrkan som Kristi kropp som är oerhört viktigt att vi tar till oss.
- Kristi kropp är uppfylld av hans fullhet, här finns allting vi behöver för ett fullödigt liv i Kristus och det är bara tillsammans med alla de heliga som vi förmår fatta "bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek..." som vi skall se senare i Ef 3:18-19.

Instuderingsfrågor:

- Upplever du att Gud har gett dig uppenbarelsens ande så som Paulus beskriver det?
- Om inte: Har du tro för att Gud vill ge dig det och vill du be honom om det?
- Vad skulle det innebära konkret i ditt eget liv att leva för att Guds härlighet skall bli uppenbarad för dig och genom dig?
- Har du erfarenhet av att Guds uppståndelsekraft är verksam i ditt liv, på vilket sätt och i vilka situationer märks och syns det mest?
- Vad innebär det för dig som troende att Jesus som din Herre är den som givits all makt och den under vikens fötter allting blivit lagt? Hur påverkar den vetskapen din levnadsvandring?
- Hur ser du på församlingen utifrån Ef 1:23, både lokalt i vår församling och universellt i Guds världsvida församling?