

# Efesierbrevet – Vem tror du att du är? – del 6

---

## 6 Du är i Kristus (Ef. 3:1-13) (HG) 2018-10-28

- ❖ Det finns en hemlighet om Guds avsikter med sin skapelse som Gud beslutat om och bevarat hemlig sedan långt före tidens och skapelsens början.
- ❖ Den hemligheten är Kristus – Att Gud själv, genom sonens död på korset, skall återlösa hela skapelsen och därigenom återupprätta inte bara skapelsen och mänskligheten, utan även sin egen ära och sitt eget namn som dragits i smutsen genom alla de som gjort uppror mot Gud (Jes 45:23-24)

### 6.1 Frälsningsplanen – Kristus ut i alla världar

- ❖ Det är någonting oerhört som Paulus talar till oss om här: Frälsningen tillhör nu alla folk genom tron på Kristus – inte bara Israel som det utvalda egendomsfolket som fått löftena och lagen.
- ❖ Paulus fick denna hemlighet avslöjad för sig genom en uppenbarelse (Apg 9:15), när han fick sin kallelse som hedningarnas Apostel.

#### 6.1.1 Kristus är Planen

Kristus själv är frälsningsplanen för alla människor i alla tider och har alltid varit det:

- ❖ Redan i 1 Mos 3:15 ger Gud ett löfte om "Kvinnans säd" som skall krossa ormens huvud.
- ❖ Hela GT pekar framåt mot Messias, människosonen, den kommande frälsaren.
- ❖ När Jesus vandrade med lärjungarna på vägen till Emmaus efter uppståndelsen "förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna" (Luk 24:27).
- ❖ Petrus predikade samma budskap inför rådet i Jerusalem: "*Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.*" (Apg 4:12)
- ❖ Detta är Kristendomens centrala budskap i alla tider. Jesus är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6), vare sig Jude eller hedning, vare sig i det gamla förbundet eller i det nya.

#### 6.1.2 Tid för uppenbarelse

Nu har tiden kommit då hemligheten med Kristus skall uppenbaras för alla folk, detta är Evangeliet om Jesus Kristus.

- ❖ För tidigare släktled hade den hemligheten inte avslöjats.
  - Fram till Inkarnationen fanns ingen klar väg till frälsning uppenbarad för den som inte var född in i Israel som guds egendomsfolk.
  - Ändå fanns löftet där, och möjligheten till rättfärdighet genom tro på den frälsare som skulle komma. Men uppenbarelsen var ännu inte given.
- ❖ Nu är hemligheten uppenbarad "I anden för hans heliga apostlar och profeter" det betyder för oss: Uppenbarad i Guds Ord i Kanon, nedskrivet av apostlar och profeter under den helige andes ledning och inspiration.
  - När Paulus skrev de orden var Kanon ännu inte fastställd. Paulus var kanske inte ens själv helt medveten om vad det var för sorts text han höll på att författa.
  - För Paulus själv syftar uppenbarelsen på det faktum att i hans livstid hade den heliga andes uppenbarelse i sanning rivit ner skiljemuren mellan Judar och Hedningar genom att även hedningarna fått ta emot samma ande och samma dop.
  - För oss som har förmånen att se hela den Bibliska uppenbarelsen i sin fulla kontext kan orden här syfta på Bibeln i sin helhet, med det fulla budskapet och evangeliet om Kristus och hans rike för alla som tror.

#### 6.1.3 Paulus en tjänare

- ❖ Paulus har fått en nådegåva som gör honom till evangeliets tjänare: Han skall ge hedningarna budskapet om "Den outgrundliga rikedom som finns i Kristus".
  - Det betyder mer är att enbart komma till tro, mer än att enbart göra ett ställningstagande för Kristus snarare än mot honom.

- Det innebär att man funnit pärlan som är värd att man säljer allt för att få tag på den.
- Det innebär att man blivit som mannen som finner en skatt i en åker och säljer allt för att få tag på den.
- Det innebär att man fått andliga ögon som kan se Kristus som den största skatten, den högsta rikedom.
- Det innebär att likt Paulus kunna säga (Fil 3:8) ”Ja, Jag räknar faktiskt allt [det som förut var en vinst för mig] som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, Kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus”.

## 6.2 Planen som var dold från världens början

Gud har av evighet haft en enda plan och en enda avsikt med världen:

### 6.2.1 Kristus är plan A

Kristus är ingen plan B som Gud fick ta till därför att människan föll i synd, Kristus är och har alltid varit plan A som Gud har beslutat och genomfört för att visa sin oändliga härlighet och oerhörda nåd.

- ❖ Gud är stor nog att verka allting ont till någonting gott i ett evighetsperspektiv
- ❖ Gud är mäktig nog att han, trots all mänsklig synd och ondska, kan skapa åt sig ”ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk” (1 Pet 2:9).
- ❖ Evangeliet var Guds plan för världen redan före skapelsen – Missar vi detta så missar vi någonting oerhört centralt och viktigt.

### 6.2.2 Djävulen hade ingen aning

- ❖ Paulus skriver om detta i 1 Kor 2:6-10
  - Guds hemlighetsfulla vishet, som världen inte kan förstå och som den onde inte har förmåga att fatta.
  - Guds vishet i Korsets kraft, som den demoniska världen inte kände till och inte ens kunde föreställa sig – annars hade de inte korsfäst härlighetens Herre.
  - Detta är någonting alldeles fantastiskt – djävulen trodde att han var på väg att vinna, att han skulle triumfera över Gud genom att låta korsfästa hans Messias. Och så blev det helt tvärtom – korset blev centralpunkten i hela skapelsehistorien och djävulen blev gjord om intet genom att han förlorade makten över synden och döden.

### 6.2.3 Hoppet om härligheten

Kol 1:26-27

- ❖ Vi har en härlig skatt – Kristus finns hos oss!
- ❖ Han är hoppet om härligheten
  - Den härlighet som vi förlorat i syndafallet (Rom 3:23)
  - Den härlighet som vi är skapade till, eftersom vi är skapade att vara Guds avbild
  - Den härlighet vars frånvaro skaver i hjärtat på dig, den där känslan av att någonting är gravt fel och att ingen framgång i världen, ingen tänkbar njutning, ingenting som den här världen har att erbjuda räcker i längden till för att fylla den frånvaron.
  - Den härlighet du är avsedd att ha, och som du MÅSTE ha om du någonsin skall kunna bli en fullt ut hel människa och komma till ro.
- ❖ Härligheten I KRISTUS!

## 6.3 Guds avsikt med världen förverkligad i Kristus

- ❖ I Kristus har nu Guds avsikt med världen blivit förverkligad:
  - Han har uppenbarat ”Guds vishet i sin väldiga mångfald”
    - Guds vishet är större än all synd och ondska
    - Guds vishet är så väldig i sin mångfald att den kan verka runtomkring alla om ständigheter
    - Guds vishet är så allomfattande att den till syvende och sist gör all världens och djävulens vishet om intet och helt viss åstadkommer allt det Gud har beslutat
  - Han har uppenbarat sin härlighet

- Alla knän skall böjas för Jesu namn, och alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära.
- Genom Kristus återlöser Gud skapelsen ur syndens grepp, han återupprättar den fallna mänskligheten och han förhärligar sitt eget namn – det namn som drogs i smutsen av de som gjorde uppror mot Gud.
- Nu är det slut på upproret och Herrens dag närmar sig – den stora och fruktansvärda.

## 6.4 Guds fullkomliga seger

- ❖ Djävulen är i grunden besegrad
  - Det kan se ut som om striden inte är vunnen, men det är den.
  - Guds seger är så fullkomlig i Kristus att ingenting någonsin kan ändra på slutresultatet.
  - Guds rike är nu här, vi lever i nådens tid.
- ❖ Segern är ännu inte helt fullbordad.
  - På Golgata utkämpades det avgörande slaget, och ondskans makt är fullkomligen och slutligen krossad.
  - Men ännu består en hel tidsålder av strider och kamp innan slutet kommer
  - Vi lever i den tiden, och striden är ännu en fruktansvärd verklighet för oss som lever i den.
  - Ändå har vi ett bergfast hopp, vi som tillhör Guds segrande rike!
- ❖ Därför kan vi frimodigt nalkas Gud.
  - Djävulens främsta vapen är att anklaga oss med synd inför Guds lag, därför att Gud som fullkomligt rättvis domare måste döma oss skyldiga när vi syndat mot lagen.
  - Men det vapnet är vridet ur den ondes händer – det finns nåd!
  - Vi kan frimodigt nalkas Gud som vår fader, genom hans sons Jesu Kristi namn.
- ❖ Därför ska vi aldrig tappa modet
  - Inget lidande kan släcka vårt hopp
  - Ingen synd kan döda vår frimodighet inför Gud
  - Ingen demonisk makt i världen kan hindra Guds fullkomliga seger

DU ÄR I KRISTUS

AMEN!

### *Instuderingsfrågor:*

- ❖ Fundera kring varför Gud valde att låta Kristus vara en dold hemlighet under så lång tid. Vad tror du kan ha varit anledningen, och vad säger Bibeln?
- ❖ Hur är det för de människor som levde före Kristus, fanns det någon väg till frälsning för dem? Läs Romarbrevet 4 och reflektera över vad det innebär i relation till Guds hemlighet i Kristus.
- ❖ Om Kristus var Guds "Plan A", hur står det i relation till syndafallet och till hur världshistorien har utvecklat sig?
- ❖ Vilken var den "Guds avsikt med Världen" som Paulus talar om i Ef 3:11?
- ❖ Fundera en stund kring Guds fullkomliga seger. Vad innebär den kunskapen i ditt dagliga liv, får den någon inverkan på hur du väljer att leva?
- ❖ Upplever du att du har hopp och full frimodighet inför Gud? Om du har det – passa på att tacka honom och jubla inför honom i bön. Om du upplever att du inte har det fullt ut, samtala med någon i församlingen som du har förtroende för och be om hjälp att be igenom det som hindrar ditt hopp och din frimodighet.