

Efesierbrevet – Vem tror du att du är? – del 9

9 Du är en ny skapelse (Ef. 4:17-32) (AH) 2018-11-25

9.1 Inledning

- ❖ Här handlar det om den nya människan och om det nya liv som flödar genom oss.
- ❖ Det handlar om skillnaden mellan förr och nu, mellan lus och mörker, mellan Guds barn och världen.
- ❖ Nyckeln till vår förståelse av och förmåga till att leva det här nya livet, är att vi blir varse att det är Gud som verkar i oss, både vilja och gärning (Fil 2:13). Enbart i honom har vi förmågan att leva det nya livet.

9.2 Ny natur ur en ny födelse

- ❖ 2 Kor 5:17: *”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.”*
 - För att vi skall komma till tro gör Gud ett mirakel: Vi som var andligen döda (Ef 2:1), oförmögna att behaga Gud (Rom 8:8), och utan möjlighet att förstå andliga ting (1 Kor 2:14), föddes till ett nytt liv i Kristus (1 Pet 1:3)
 - Du har ungefär lika stor del i din andliga födsel som du hade vid din fysiska födelse: Du var där, men din mor gjorde allt arbete. Likaså är det Gud som föder dig på nytt i Kristus (Ef 2:5-6)
- ❖ Det nya livet för med sig en ny natur: det som Paulus här kallar *”Den nya människan”* (Ef 4:22) eller *”Er inre människa”* (Ef 3:16).
 - När Gud gjort sitt verk i oss och vi har det nya livet i Kristus inom oss kan vi välja att börja leva utifrån vår nya natur (Ef 4:24).
 - Paulus inleder vers 17 med ett *”Därför”* som pekar tillbaka mot kapitel 2, som handlar om att vi blir levande genom Kristus. Därför – Varför? Jo på grund av att vi blivit levandegjorda genom Kristus, på grund av det nya livet, just därför skall vi inte längre leva som hedningarna.

9.3 Nya begär ur en ny natur

- ❖ Vår nya natur för med sig nya begär, och häri ligger den oerhört viktiga nyckeln till att förstå livet i Kristus.
 - Om du brottas med synder i vilken form de än må ha, som du inte blir fri ifrån, så är det oftast inte på grund av att du har för starka begär som du inte råår på, utan att du har på tog för svaga begär som nöjer sig med syndens smulor istället för den näringsrika festmåltiden på Guds bord.
 - Synden lovar runt men håller tunt, den är tom och innehållslös, och om vi lyssnar på de veka men pockande begären i köttet så fastnar vi för syndens skräpmat som gör oss hungriga igen nästan genast.
- ❖ Lösningen för ett segerrikt liv i Kristus stavas *”Starkare begär”*
 - När du börjar bejaka begären från din nya natur kommer de att leda dig in i Gudsfruktan.
 - Synden tappar sin förmåga att locka dig, när Kristus blir din största skatt och den enda källan till verklig tillfredsställelse och glädje.
 - När den nya människan inom dig får smak på livet i Kristus, och du väljer att låta de begären växa sig starkare i dig, så bleknar synden och det världen har i jämförelse med den oerhörda skatt du har funnit i Kristus.
- ❖ Du har nyckeln i din hand, men du måste själv välja att använda den.
 - Vi har i varje stund ett val att göra, valet mellan köttets veka men pockande begär och den inre människans starka men mer subtila och svårfångade begär.
 - Varje val vi gör ger näring åt endera naturen, väljer vi synden får köttet näring, väljer vi att följa vår nya natur så växer den inre människan och dess begär i styrka.
 - Processen är inte automatisk, vad vi väljer att göra har stor påverkan på hur vårt Kristusliv växer till och frodas.
- ❖ Därför ger Paulus nu *”En varning i Herren”*: Välj rätt, lyssna till dina nya begär och lev inte längre som hedningarna.

9.4 Helgelse ur våra nya begär

- ❖ Helgelse är den process som sker när vi väljer att följa de nya begären ur vår nya natur och låter dem leda oss in i en djupare gemenskap med Kristus.
- ❖ Den processen, säger Paulus, är helt och hållet otänkbar för hedningarna av tre primära orsaker:
 - Deras tankar är tomma.
 - En andligt död människa kan inte tänka andliga tankar (andligt i sann bemärkelse, d.v.s. den helige andes tankar).
 - De tankar vi tänker i ett tillstånd av total frånvändhet från Gud, innehåller ingenting alls som har bestående värde, evighetsvärde, därför att det är begränsat till den här världen och kommer att förgås med den här världen en dag.
 - Därför blir "Människotankar" en övning i fåfänglighet som Salomo konstaterar i Predikaren.
 - Deras förstånd är förmörkat.
 - Världen ligger i mångt och mycket i den ondes våld, och han har förmörkat människornas förstånd på samma sätt som hans eget förstånd är förmörkat.
 - Den onde är bedragaren, lögnens fader, och på samma gång är han självbedragen i sitt högmod.
 - Likadant är det med människor som förnekar Gud: Eftersom Gud är sann verklighet, verkligheten bakom den skenbara verkligheten vi lever i, blir att förneka Gud och/eller att förneka Guds godhet och majestät, en fåfänglig övning i självbedrägeri – ett förmörkat sinne.
 - De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.
 - Om man över sig i självbedrägeri blir man snart väldigt duktig på det. Så duktig att man inte längre kan finna någon väg tillbaka.
 - Om man så skulle vilja aldrig så mycket saknas till slut förmågan att finna tillbaka till Gud. Anden är död och människan går därmed sin död till mötes. Hjärtat har hårdnat till den grad att ingenting längre förmår beröra det med sann verklighet – vi har fått ett stenhjärta. (Hes 36:26)
 - Det enda som kan ändra på den saken är ett mirakel från Gud – en andlig pånyttfödelse.
- ❖ Resultatet för hedningarnas del blir ett liv i utsvävningar: De kastar sig ut i orgier och utsvävningar och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.
 - Vi skall aldrig förvånas över att en syndare syndar – det ligger i hans natur och han kan inget annat.
 - Lämnade åt våra egna begär blir vi djuriska. All form av mänsklig ondska och vidrighet är ett egentligen ganska självklart resultat av att välja bort Gud: Eftersom Gud är källan till allt gott blir all rörelse bort från Gud en rörelse mot det som är ont.
 - Om vi skall förvånas, eller kanske snarare förundras över något, så är det all kvarvarande godhet som finns i människorna och som inte ens djävulen förmår driva ut.
- ❖ Men så är det inte för den Kristne: Vi skall lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär.
 - Helgelsen kommer som en biprodukt när vi väljer att bejaka det nya livet i Kristus, vi kommer helt enkelt vilja bli helgade därför att vi har helgade begär.
 - Det får konsekvenser för hur vi sedan väljer att leva våra liv.

9.5 Att inte ge Djävulen något tillfälle

- ❖ Det första Paulus väljer att adressera i vår helgelse är vårt tal: Vi skall tala sanning med varandra.
 - Lögnen är djävulens modersmål, och vi behöver lägga bort det språket helt och hållet.
 - Det gäller i stort och i smått, stora svarta lögner och små till synes oskyldiga vita lögner.
 - Det gäller medvetna lögner som är avsedda att bedra eller undanhålla sanningen, men även omedvetna lögner vi säger till oss själva och varandra för att bevara bekvämligheten och "det mysiga"
- ❖ Det andra han tar upp är våra negativa emotioner: Grips ni av vrede, så synda inte.
 - Han säger inte "Se till att ni aldrig grips av vrede", emotioner kommer och går och helgelsen består i att kunna reagera på dem på ett Gudaktigt snarare än ogudaktigt sätt när de kommer.
 - Vrede, rätt hanterad, kan ha sin plats och vara en stark drivkraft, men att "låta solen gå ned över vår vrede" innebär att vi håller kvar den på fel sätt, och då blir den genast giftig för oss.

- ❖ Den tredje punkten rör vår moral: Ärlighet och att göra rätt för sig.
 - ”Tjuven skall sluta stjäla” – gäller mer än att bara hålla sig inom lagens ramar. Det handlar om att vara ärlig i allting vi gör, att ha en stark integritet och en hög personlig moral – att göra rätt för sig.
 - Det innefattar sådant som att inte ta genvägar, fuska med skatten, plocka med sig saker från jobbet man egentligen inte har rätt till och liknande, ganska små och synbarligen oviktiga saker som över tid kan erodera vår moral och bereda vägen för större synder längre fram.
- ❖ Det fjärde han nämner går tillbaka till vår tunga igen, men från en annan vinkel: Låt inga orena ord komma över era läppar.
 - Ord är mäktiga saker – de har kraft att bygga upp och kraft att riva ner.
 - Det är inget hokus-pokus i detta, utan det är helt enkelt så att ord representerar en verklighet. Om jag säger ”Jag hatar dig” eller ”Jag älskar dig” så representerar de orderna två skilda verkligheter, och vare sig den representationen är objektivt sann eller inte så påverkas vår verklighet både av de ord vi hör och av de ord vi säger.
 - Därför är det av yttersta vikt att vi lär oss att tygla tungan, om du kommer på dig själv med att säga eller underförstått mena ”Jag bara skojar” så har du troligen sagt någonting som du inte borde ha sagt, därför att det sannolikt inte är något som ”är gott och bygger upp där det behövs”.
- ❖ Sedan avslutar Paulus en vädjan om att inte bedröva den helige ande.
 - När vi väljer att tala ord av död istället för ord av liv, leva ut negativa emotioner på ett osunt sätt och behandlar varandra illa, så bedrövar det Guds ande, därför att han tagit oss som sitt tempel och vi vanhelgar hans boning med vårt beteende.
 - Vi behöver istället välja att lyssna på de nya begärens ur vår nya natur.
 - Vi behöver öva oss i barmhärtighet
 - Vi behöver leva i förlåtelse och försoning.
 - Vi behöver bejaka det nya livet i Kristus!

AMEN!

Instuderingsfrågor:

- ❖ Kan du beskriva vad som händer när en människa blir född på nytt? Vad är innebörden av det och vad är orsaken?
- ❖ Upplever du själv att du har nya begär ur ett pånyttfött hjärta, kan du ge exempel?
- ❖ Hur tänker du kring valet mellan att ge näring åt den gamla eller åt den nya människan, är det en erfarenhet för dig?
- ❖ Är det en rätt tanke, ur ett bibliskt perspektiv, att säga att vi inte skall vara förvånade över att syndare syndar? Kan du komma på någon bibelvers som talar om den frågan?
- ❖ Paulus nämner 4 specifika aspekter av vår helgelse, hur skulle du säga att du ligger till på de fyra områdena idag och var behöver du börja göra andra val för att stärka din inre människa?