

Rotad i Gud

En vandring genom Bibeln med trons grunder som tema

Tanken med att göra en predikoserie i 4 delar under höstterminen är att vi bygger en sammanhängande helhet som består av 4 sammanflätade delar som tillsammans berättar en större historia om trons grunder, men där varje del för sig är ett avslutat kapitel som inte nödvändigtvis kräver att man varit med och tagit del av föregående del, eller stannar kvar för nästkommande.

Biblisk Berggrund

Första avsnittet handlar om att lägga en gemensam grund att stå på utifrån Guds uppenbarelse av sig själv till sin skapelse genom sitt ord. Kristus är hörnstenen som allting annat vilar på och byggs upp utifrån, men hörnstenen hänger själv inte löst i ett tom intet utan vilar på Guds uppenbarelse till oss som Fader, Son och Ande och på Guds syften och avsikt med skapelsen och hans syfte med den uppenbarelse vi blivit givna.

Vi kan inte veta någonting alls om Gud om inte Gud själv uppenbarar det för oss, och vi kan inte säga någonting om grunderna i tron utan att först fastställa två nödvändiga bilder, vår Gudsbild och vår Världsbild. Båda de bilderna är alltid mer eller mindre färgade av sådant som kultursfär, livserfarenheter, personliga trosuppfattningar, sekulär och/eller religiös filosofi och så vidare. För att komma runt detta behöver vi upptäcka en Biblisk Berggrund, en minsta gemensam utgångspunkt utifrån Bibelns Gudsbild och Världsbild som så lång det är oss möjligt skalar av och tar bort vad Gud inte sagt, och lyfter upp och fokuserar på vad Gud verkligen har sagt om sig själv, om oss och om vår relation till honom.

I det här avsnittet tar vi upp sådant som rör frågor om "Varför", och vi tar även fasta på det faktum att det finns många "Varför" som Gud valt att inte ge oss svaret på.

Evangeliet om Guds Rike

Andra avsnittet handlar om Evangeliet. En av de viktigaste uppgifterna vi har som församling är att predika ett oförvanskat Evangelium, det Evangelium som Jesus vandrade omkring och förkunnade och som sedan Apostlarna förvaltade och förde vidare till de första församlingarna.

Det finns idag många olika "evangelier" med olika grad av sanning och/eller beröringspunkter med det som Jesus faktiskt förkunnade och levde ut. Vi lever i en tid av aldrig tidigare skådade möjligheter till kommunikation och informationsspridning, och det på både gott och ont. Gott i den bemärkelsen att Kristi evangelium om Guds Rike går framåt och når ut i större omfattning än någonsin tidigare, men samtidigt ont i den bemärkelsen att Lögnens fader också har i det närmaste obegränsade möjligheter att nå ut med ett förvanskat, urvattnat, förvrängt eller rent av lögnaktigt "evangelium" som gör mer skada än nytta.

I det här avsnittet tar vi upp vad Evangeliet innebär, varför det är glada nyheter, vad de glada nyheterna innebär och hur vi skall förhålla oss till dem.

Livet i Kristus

Tredje avsnittet handlar om vad som händer efter det att Evangeliet har slagit rot i hjärtat och Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp i Kristus. Vi behöver förstå vad som händer i en pånyttfödd själ, vad som menas med att dö bort från synden och leva med Kristus, hur det förhåller sig med tro och gärningar, med lydnad och omvändelse, med trons kamp och med Guds pågående nåd för oss.

Det finns många fallgropar, särskilt för den som är ny i tron eller för den som vandrat länge med Gud men av olika orsaker inte växt upp till full mognad i Kristus ännu utan fortfarande är beroende av andra för sin andliga tillväxt och näring. Alltifrån lagiskhet och fariseism, till laglöshet och otyglad liberalism. Vi behöver ta in och lära oss vad livet i Kristus innebär, vad vi blir befriade från men också vad vi dör bort ifrån och vad som inte längre kan eller bör binda oss.

Här tar vi upp rättfärdiggörelse, synd, nåden och lagen, det nya livet och annat som berör skillnaden mellan att tillhöra Kristus och att inte göra det.

Andens frukt

Sista avsnittet handlar om utflödet av det nya livet, vad det får för resultat att vi lever i Kristus och vad det gör med oss, med våra relationer till varandra och till andra människor.

Andens frukt är något som växer fram i oss genom Guds vilja och ingripande i oss utan vilka vi inte kan bära någon frukt alls. Men samtidigt är det även någonting som vi är inbjudna och kallade att odla fram i samarbete med Fadern som är vingårdsodlaren. Vi har möjlighet att bejaka eller förkasta det som Anden vill göra i oss och vi behöver vägledning för att se mer av den frukten växa fram i vars och ett av våra liv.

Här ser vi närmare på vad Jesus gjorde och hur han levde, vad Kärlek är och hur Gud kallar oss att leva i ljuset av det. Vi tar upp Kungsbudet: Älska Gud och din nästa och vi ser på hur det får ett utflöde i att våra liv blir mer missionella och mer fokuserade på Gud och andra människor än på oss själva.

1 Biblisk Berggrund

Fristadens bibelgudstjänst 2020-09-13

1.1 Introduktion

- ❖ Tänk dig en stadig klipphäll av urberget: oföränderlig, stark, orubblig, trygg, solid och stabil.
 - Gud visade mig en gång hur Bohusgranit är som varmt vax i jämförelse med Guds eviga löften till den som älskar honom.
 - Bergen kommer en dag att smälta som vax, men Guds Ord består för evigt.
- ❖ Jag vill tacka Gustaf Danielsson, idag Pastor i Equmeniakyrkan i Storsjöstrand, men tidigare ungdomspastor i Arvikabygdens Missionsförsamling.
 - Gustaf och hans fru Linda var några av de människor som lade en biblisk grund i mitt och Johannas liv när vi var helt nyfrälsta.
 - Specifikt så öppnade Gustaf ett helt nytt kapitel i mitt liv under det första Alphaföredraget på den första Alphakursen jag gick, när han visade för mig att det finns fullt trovärdiga rationella och logiska argument för en Biblisk världsbild.

- Kristen tro är aldrig en blind tro baserad på fromma förhoppningar eller människors påhittade myter, utan en rationell tro baserad på historiska faktum och en gedigen mångtusenårig erfarenhetsgrund.
- ❖ Det finns en uppenbarelse av Gud, från Gud, till oss.
 - Vi kan inte veta någonting alls om Gud om inte han väljer att uppenbara det för oss.
 - Utan Guds självuppenbarelse är vi utlämnade åt mänskligt tänkande, mytbildning och filosofi.
 - Detta är mänsklig religion i alla dess många olika former vi känner av tomrummet inom oss av den skapare vi glömt, och det tomrummet försöker vi fylla med allsköns egenskapat innehåll.
- ❖ För att kunna säga någonting alls om grunderna i tron och bygga oss en Biblisk Berggrund i vårt liv så behöver vi få två absoluta sanningar uppenbarade för oss:
 - En sann Gudsbild – vem GUD säger att han är, inte vad vi själva tror om honom.
 - En sann Världsbild – SANNINGEN om hurdan världen egentligen är och vår plats i den.

1.2 Uppenbarelse – Gud talar.

Jes 40:6-8, Ps 119:89, 1 Pet 1:25

- ❖ Guds uppenbarelse till oss kommer i två distinkta former, allmän uppenbarelse och särskild uppenbarelse.
 - Guds allmänna uppenbarelse finner vi omnämnd i Rom 1:19-20, där Paulus talar om hur Guds egenskaper är fullt synliga i själva skapelsen.
 - Guds särskilda uppenbarelse finner vi i Bibeln, de 66 böckerna som utgör Kanon.
- ❖ Kan vi lita på Bibeln?
 - Ja om vi nu inte kan det, vad är i så fall alternativet? Vi är i så fall tillbaka till kvalificerade gissningar och mänskligt tänkande.
 - Det finns goda bibliska skäl för att lita till Bibeln som Gud ord:
 - Gud bevarar sitt ord. (Matt 24:35, 5:18)
 - Gud förmedlar sitt ord. (2 Pet 1:16-21, 2 Tim 3:16)
 - Gud förkunnar sitt ord. (1 Kor 2:9-10, 14:1-4)
 - Gud fullbordar sitt ord. (Jes 46:9-10)
 - Bibeln handlar ultimatum om Jesus (Joh 5:39 och Luk 24:13 ff) och Jesus själv behandlar Bibeln (GT) som bibel.
- ❖ Det finns en underbar frihet i att upptäcka Bibelns autenticitet, för där har du en bergfast klippa att stå på.

1.3 Gudsbild – Vem och Hur är Gud?

- ❖ Gud är en, allena och allsmäktig (Echad).
 - Det finns två kategorier: 1. Gud, 2. Allting annat.
 - Gud är Helig = avskiljd, annan, icke-vanlig.
 - Gud är ursprung = Han är primär realitet och allting annat är sekundär realitet beroende av Honom.
- ❖ Gud är tre: Fader, Son och Ande.
 - Det är så Gud har uppenbara sig för oss: Från Fadern, genom Sonen, med hjälp av Anden.
 - En Gud – tre personer. Detta är läran om Treenigheten.
- ❖ Gud är Härlighet – han är den förste och den siste.
 - Gud måste av nödvändighet tillbe sig själv! (Annars är han en avgudadyrkare.)

- Det man tillber förhårligar man, alltså måste Gud förhårliga sig själv! (Jesus talar om detta i Joh 17).
- Några bibelställen som berör detta: Ords 16:4 (SFB15); Jes 44:6,41:4,48:12; Upp 1:8,1:17,2:8,22:13; Rom 11:36; Kol 1:16; Heb 2:10
- Vi är skapade till att förhårliga Gud genom att känna, uppskatta, älska, upphöja och glädjas i honom.
- I det ligger vår största glädje och vår högsta lycka.
 - Gud blir mest förhårligad i oss då vi är mest tillfredsställda i och av honom själv.

1.4 Världsbild – Gud och en fallen värld.

- ❖ Allting skapades perfekt, men gick ändå sönder. (1 Mos 1:31)
 - Gud var medveten om vad som skulle hända (allvetande).
 - Gud är större än vad som skulle hända (allsmäktig).
 - Gud använder det som skulle hända för att vända det i välsignelse slutligen.
- ❖ "Världen" är i opposition mot Gud, under den ondes inflytande.
 - Denna världens härskare
 - Viss makt om än besegrad
- ❖ Vi måste minnas att Djävulen är lögnens fader (Joh 8:44) och att han i viss mån styr världen (1 Joh 5:19)
 - Vi matas ständigt med lögn och behöver se igenom detta.
 - Våra medmänniskor lever i en världsbild som är helt och hållet baserad på en lögn (att Gud inte finns eller är någon annan än den han är) och vi behöver förhålla oss till detta.
- ❖ En fallen värld behöver en frälsare.
 - Detta var Guds plan från början, (Ef 1:9-10), att sammanfatta allting i Kristus.

1.5 Slutsats – Bygg en Biblisk Berggrund i ditt liv.

- ❖ Gud har uppenbarat sig för oss i skapelsen och genom sitt ord.
- ❖ Världen, mänskligheten och allting som finns är skapat för att ära Gud.
- ❖ Gud blir mest förhårligad i oss när vi är mest tillfredsställda i honom som vår största skatt.
- ❖ När vi ser på världen och våra egna liv ur den synvinkeln och med den kunskapen så faller allting annat på plats.
- ❖ Våra liv vilar då på en Biblisk Berggrund, en allsmäktig Gud som verkar allting till det bästa för vår glädje och sin ära.

AMEN!

1.6 Diskussionsfrågor

1. Hur ser din bibelsyn ut, vilka ord skulle du använda för att beskriva den? Vad är det som har hjälpt till att forma den bibelsyn du har idag? Har dagens undervisning påverkat din bibelsyn i någon riktning och i så fall på vilket sätt?
2. Om du tar några minuter och reflekterar kring din Gudsbild, vad skulle du säga har påverkat den mest? Har din gudsbild ändrats med tiden och i så fall hur?
3. Skulle du säga att du har en biblisk grund i ditt liv idag och är det något som du värdesätter? Vad skulle du kunna göra praktiskt för att utöka den grunden och göra den ännu stabilare?

Av Christoffer Jaarma