

# 1. Tron på Kristus (Kol 1:1-8)

## 1. Ut i alla världar = Leva i Kristus

- Vi har kallat den här serien "Leva i Kristus" därför att det är bara genom att göra just det som vi kan bli en församling som för med oss Kristus ut i alla världar.
- Vi kommer att gå igenom Kolosserbrevet vers för vers under 7 söndagar framöver
  - Vi ska läsa texterna utifrån temat eller inriktningen "Leva i Kristus", vad innebär det?
  - Det här är helt avgörande och utmanande: Kristus = radikal!
    - Kristen tro är, som vi kommer att se och påminna oss om, ingen mysigs religion för sömniga söndagsmorgnar, det här är fullt krig med evigt liv och evig död i vågskålen!
  - Min bön för dig är Paulus ord i Kol 1:9b – 10: *"Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud."*
- Tron på Kristus = Unik och Exklusiv
  - Kristus och Messias, samma ord på två språk, betyder Guds Smorde = Människosonen = Guds sons ämbete och funktion i frälsningshistorien.
  - Kristus är helt unik – det finns bara en enda Messias och det kan av nödvändighet bara finnas en, ingen annan är som honom.
  - Kristus är också radikalt exklusiv: Det finns ingen väg till Fadern utom genom Kristus, han ÄR vägen, personifierad.
    - Det finns många vägar till Kristus, men endast Kristus är vägen till Gud som Fader.
    - Endast i Herrens Jesu Kristi namn finns frälsning, det är hårt men sant och mycket gott.
- Paulus motiv i brevet: Motverka villolära och främja kristuslivet
  - Det är samma motiv som jag har i den här undervisningen, det är vad jag vill uppnå i Guds nåd.
  - Paulus har ett bestämt syfte med att skriva det här brevet: Motverka falsk kristendom!
    - Den varan finns det gott om och har så gjort i alla tider, Kolosserbrevet är ständigt aktuellt.
  - Det syftet får sitt utlopp eller sin fullbordan i ett speciellt sätt att leva – Livet i Kristus.
  - Det sättet att leva kommer att vara nödvändigt för oss om vi ska ut i alla världar, och det kommer att bli en utmanande resa om du bestämmer dig för att verkligen ge dig ut på den.

## 2. Vem är vem, vad och när?

- Kol 1:1, Från Paulus – Aposteln.
  - Apostel = Befullmäktigat ombud, en som talar å någons vägnar med dennes fullmakt
  - Paulus är Kristi Jesu Apostel – och talar med hans auktoritet och fullmakt.
    - Detta är avgörande att förstå, vi har inte att göra med vilken text som helst här – det här är Guds inspirerade ord genom det verktyg han utvalt åt sig.
  - Paulus är Apostel genom Guds vilja – det är Guds som gjort honom till vad han nu är.
- Kolosserbrevet är ett av fångenskapsbrevet i bibeln.
  - Skrivet från Rom cirka 62 e.Kr. (eller möjligen Cesarea något tidigare), när Paulus sitter fängslad och riskerar att dömas till döden.
  - Paulus skriver till en församling han aldrig träffat, utan bara hört om från sin medarbetare Epafros som grundat församlingen.
- Kolosse är en liten obetydlig stad i Pisidien, nuvarande västra Turkiet (en mil öster om Denizli) på vägen mellan Antiokia och Efesos.
  - Ett bra exempel på hur evangeliet fick snabb spridning till andra orter än de Paulus besökte.

- Staden Kolosse förstördes i en kraftig jordbävning några år efter att brevet skrevs, och byggdes aldrig upp igen.
- Församlingen där var grundad av Epafros, som nu är med Paulus i Rom. Paulus kallar honom "medtjänare" (Diakonos)
- Skrivet från Paulus och från Timotheos – möjligen för att introducera Timotheos för församlingen.
  - Paulus räknar med att han kan komma att dömas till döden, och tar tillfället i akt att introducera sin andlige son som kan fortsätta verket när han själv är borta.
  - Det är viktigt att aktivt arbeta med att åstadkomma generationsväxlingar – alltför många goda sammanhang har dött p.g.a. att man misslyckats på den punkten.

### 3. Tro, kärlek och hopp i Kristus.

- Paulus inleder med att koppla ihop bön med tacksägelse – en mycket god vana.
- Han nämner här tre anledningar han har för att tacka för bröderna i Kolosse
  - Deras TRO, på Kristus Jesus
  - Den KÄRLEK de har till alla de heliga (de kristna)
  - I HOPPET om det som väntar i himmelen – det hoppet ska förklaras i kommande avsnitt.
- De här tre (1 Kor 13:13) är viktiga grunder – Fundament
  - Fundamentalism är ett skällsord i dagens Sverige, men är du inte Fundamentalist i ordets ursprungliga och positiva bemärkelse så är du ett hus byggt på sand.
  - TRON – måste vara på och i Kristus = Frälsaren.
    - Joh 1:12 – när du möter någon som vill närma sig kristen tro, be dem läsa Johannes på egen hand och fråga sig vad som händer om det de läser verkligen är sant.
  - KÄRLEKEN – Agape, är utflödet av tron, tecknet på att tron är riktig och verklig (Matt 22:37-40)
  - HOPPET – blir ofta bortglömt i vår tid. Tron på Kristus är inte främst till för den här världen utan för den kommande (1 Kor 15:19), tron är meningslös utan hoppet.
    - Hoppet är i den hemlighet som nu uppenbarats, den ska vi tala om de två kommande tillfällena.
    - Evangeliet är ett hoppets evangelium – det handlar inte bara om nu utan om sen.
    - Hoppet är det som möjliggör allting annat – älska fiender, leva för Kristus m.m.
    - Tro mig: Hopplöshet är verkligen hopplöst!

### 4. Det unika i Kristus Jesus

- Hela Kolosserbrevet handlar på olika sätt om det unika i Kristus
- Det är min längtan och min bön att förmedla KRISTUS till dig, liksom det är min längtan att själv komma närmare honom och låta honom alltmer vara mitt hjärtas skatt.
  - Inte bara "Jesus", slarva inte med det! Det handlar om den Jesus som ÄR KRISTUS!
  - Inte bara "Gud" hur som helst – utan Gud uppenbarad I KRISTUS!
  - Inte ett "Koncept" eller idé utan ett verkligt nytt LIV I KRISTUS!
- Vi ska ägna det kommande året åt att dyka ner i detta, att avtäcka och upptäcka det tillsammans.
  - Detta är "Sanningens ord – Evangeliet" och jag uppmuntrar och uppmanar dig – ta med dig någon hit som borde vara här.
  - Dela den här undervisningen med någon som borde höra den.

### 5. Slutsats: Kristologi är avgörande!

- Kristus är enda vägen till Gud – där får det inte bli fel!
- Kristusbilden är under attack. Det har den alltid varit och det är den nu idag på nya sätt.
- Vi måste komma till Kol 2:6-8 och bli rätt grundade, jordade i honom.

AMEN!